

Gunning's raam Vlaardingen – Haren Gr.

Diversen: Kranten

Nieuwe Leidsche Courant | 1931 | 8 juni 1931 |

ONTHULLING GUNNING-GEDENKRAAM TE VLAARDINGEN

GEDACHTENISREDE VAN
DR. J. H. GUNNING J.HZN.

Zaterdagmiddag had in de oude Ned. Herv. Kerk te Vlaardingen de plechtige onthulling plaats van het Prof. Gunning-gedenkraam.

Op 7 Juni 1929 was het honderd jaar geleden dat Prof. Gunning in deze kerk was gedoopt. Ds. J. D. de Stoppelaar, de in den afgelopen winter zoo plotseling overleden predikant, had toen het initiatief genomen om voor zijn groote leermeester een gedenkraam te doen ontwerpen.

Nadat door verschillende giften het benoedigde bedrag bij elkaar was, werd het ontwerp van dit raam opgedragen aan den heer Joh. Schouten Azn. te Vlaardingen, en is het werk uitgevoerd door het atelier G. v. Geldermalsen te Rotterdam.

1939

DE VROUW EN HAAR HUIS



van zijn arbeid. Uiteraard zijn opdrachten daarvoor zeldzaam. Niettemin kan de moderne glazenier op velerlei wijzen van zijn kunst en kunstvaardigheid blijk geven.

Ook het atelier van mej. van Geldermalsen kan daarvan getuigen. Aan de versiering van vele officieele gebouwen heeft zij in dit opzicht medegewerkt, o.a. aan de Raadzaal te Utrecht, het Rijksserum Instituut te Rotterdam, het Erasmus Gymnasium en het Gasbedrijf aldaar. Voor een kerk te Vlaardingen werd een raam vervaardigd, evenals voor verschillende kerken te Rotterdam en voor de Christian Science Kerk te Amsterdam. Onder de meest



Grote Kerk - Vlaardingen

In Vlaardingen is op 20 mei 1829 J. H. Gunning jr. geboren en in de Grote Kerk aldaar gedoopt. Ter herinnering aan hem is bij zijn honderdste geboortedag een gebrandschilderd raam in de kerk geplaatst op 7 juni 1931.

Het raam werd ontworpen door Joh. Schouten Azn en is uitgevoerd door Atelier van Geldermalsen.

Prof. Dr. J.H. Gunning jr was een vermaard theoloog en hoogleraar in de Hebreeuwse taal.



Tijdens de restauratie (1967) paste het raam niet meer in het sfeerbeeld van de kerk.



Bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard, 1950, de Grote Kerk met burgemeester Heusdens.



Ontmoetingskerk Haren



ONTW. JON. SCHOUTEN 1931
REST. BUREN GAZENIERS 12



In een kleurrijke symboliek is uitgebeeld de lijfspreuk van Prof. Gunning:

“VIA CRUCIS VIA LUCIS”,

“de weg van het kruis is de weg van het licht”.

Daarom staat op de voorgrond als hoofdmotief in sobere majesteit afgebeeld

HET KRUIS,

met op de achtergrond

HET NIEUWE JERUZALEM

nederdalend vanuit de hemel. (Openbaring 21 : 10)

De Stad van louter goud en kristal, rustend op de twaalf fundamente (de twaalf apostelen) in de kleuren van twaalf edelstenen. (Openbaring 21:18-20)

Uit de poorten straalt Het Licht, niet van zon en maan, want die zijn niet meer nodig, omdat de heerlijkheid van God de Stad verlicht. (Openbaring 21 : 23)

De donkere nachthemel, die met fonkelende sterren bezaaid is, geeft een extra dimensie aan de stralende schoonheid van deze Stad.

Ontbrekende tekst



VIA CRUCIS

VIA LUCIS

Ter nagedachtenis aan Prof. J.H. Gunning

Geboren 20 mei 1829 – gedoopt in deze kerk 7 juni 1829

Ingegaan in de vreugde des Heeren 21 februari 1905





Restauratie en herplaatsing is mogelijk gemaakt door de sponsoring van Jaap Schouten, zoon van de ontwerper.

