

H. Eligiuskerk - Oostburg



Deze kerk is de eerste wederopbouwkerk in het Zuiden van Nederland na de verwoestingen in de oorlog. Er werd een pastorie gebouwd aan het kerkplein, verbonden met de kerk.

In 1959 is de losse klokkentoren gebouwd. Het interieur van de kerk is verbouwd, maar zoveel mogelijk intact gelaten. In de voormalige pastorie zitten nu de Gemeentelijke diensten.



Op de kruiswegstatie zijn alle Jezus afbeeldingen in het wit uitgevoerd met uitzondering van Jezus aan het kruis.



H. Eligiuskerk - Oostburg



Maria - altaar



Op de wandschilderingen achter het orgel de vier Evangelisten.



Antonius van Padua

H. Eligiuskerk - Oostburg



LOUIS DE SWART BREDAN



Doopvont in de kapel.

H. Eligiuskerk - Oostburg



De weg omhoog – geleid door de Geest.

Maria met Taukruisje.

◀ Een reliëf ter herinnering aan 112 jaar arbeid in Oostburg door de zusters van de congregatie Franciscanessen van Charitas.



Volledige naam	Omèr August Gielliet
Geboren	Biervliet, 14 mei 1925
Overleden	7 mei 2017
Nationaliteit	 Nederland
Beroep(en)	pastoor / beeldhouwer



Doopvont

In deze kerk diverse werken van priester/kunstenaar Omer Gielliet.



Maria met geknakt hoofd en kind.