

# Kapel Brugstraat



## ANTONIUS-KAPEL



Ramen in rood, wit en blauw.



Hier stond van 1904 tot 1977 de **Heilige Antoniuskerk**

In 1903 besloot de bisschop van Breda tot de oprichting van een tweede parochie in Roosendaal, die toegewijd werd aan de **Heilige Antonius van Padua**.

Het kerkgebouw naar ontwerp van architect **M. Vergouwen** kwam in 1904 gereed.

In 1953 werd naar ontwerp van **C. Sturm** voor de kerk deze devotiekapel gebouwd, welke is toegewijd aan **Onze Lieve Vrouw van Fatima**.

Deze kapel werd gebouwd uit dankbaarheid voor het feit dat de kerk en vele parochianen gespaard zijn gebleven tijdens de vele bombardementen in deze stationsbuurt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In 1970 werd besloten om de kerk vanwege teruglopend kerkbezoek te sluiten. Na een aantal jaren leegstand is het kerkgebouw in 1977 gesloopt.

Het beeld van de **H. Antonius** in de voorgevel van **Antoniusstede**, de voormalige pastorie ernaast en deze devotiekapel, herinneren nog altijd aan de vroegere bestemming.

't Oude  
CENTRUM