

Jacobus de Meerdere - Fijnaart



De kerk van de H. Jacobus de Meerdere in Fijnaart hield het honderd jaar vol. Althans, de oude Waterstaatskerk. In november 1944 ging hij door oorlogsgeweld verloren.

De **Jacobus de Meerderekerk** is een rooms-katholieke kerk in Fijnaart die gebouwd werd in 1952 en 1953.

De kerk, ontworpen door Jacques Hurks, is in de stijl van de Bossche School gebouwd en bevindt zich aan de Molenstraat 26. Het gebouw is driebeukig en zeven traveeën diep.



Jacobus de Meerdere - Fijnaart



Jacobus de Meerdere - Fijnaart



Intérieur R. K. Kerk
FIJNAART.

Jacobus de Meerdere - Fijnaart

Er is weinig bewaard gebleven van de oude kerk dus ik kan alleen wat fragmenten laten zien.



Jacobus de Meerdere - Fijnaart



Deze werken zouden afkomstig zijn uit de oude kerk maar er zijn geen foto's beschikbaar.

Jacobus de Meerdere - Fijnaart



De kunstenaar is niet bekend, het hoort nog thuis in de categorie glas in lood maar het is meer een schilderstuk met een loodrand.

Het Lam Gods