



Oud-Beijerland

VZ



Dit pittoreske mini kerkje wordt gebruikt door de Geloofsgemeenschap Vrijzinnigen Nederland afdeling Hoeksche Waard. Het kerkje (1905) is in authentieke staat en prima onderhouden. Het is een gemeentelijk monument. De architecten gebruikten facetten van de vroege Amsterdamse School.

Er zijn drie ramen (1,5m x 1m) gemaakt door Atelier van Geldermalsen in 1967. Mogelijk zijn dit een van de laatste werken van het atelier. De drie ramen zijn geschonken door de heer A. Schep. (voormalig penningmeester)

Raam 1:
Opengeslagen bijbel met de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet.
Bovenop een open lelie en twee lelies in de knop.

De tekst “niet ontbinden maar vervullen” prijkte vroeger op de witte bovenstijl van de deur van het voorportaal.



Linker raam - Bijbel met lelies.

Raam 2



Boven de ingang het open boek.

Links:

De Bijbelboeken van
Johannes en Lucas.

De adelaar is verbonden
met Johannes.

De stier is verbonden
met Lucas.



Middelste raam - Visioenen



Rechts:

De Bijbelboeken van
Marcus en Mattheüs.

De leeuw is verbonden
met Marcus.

(Venetië)

Het mens is verbonden
met Mattheüs.



Raam 3

Traditioneel het lege kruis en anker en een hart als teken van geloof, hoop en liefde. De kern van ons handelen.

Opvallend zijn de buitenranden met afwisselend helder glas en motief glas.

De ramen 1 en 3 hebben een schitterende stralenkrans. Er is voor beide ramen een zeer heldere glassoort gebruikt.



Rechter raam – Hart, kruis en anker

