

St. Hubertuskapel - Strijbeek



St. Hubertuskapel - Strijbeek



De **Sint-Hubertuskapel** is een kapel die zich bevindt aan de Strijbeekseweg 59A te Strijbeek, op 100 meter afstand van de Belgisch-Nederlandse grens.



De voorganger van de huidige kapel werd gebouwd in 1518. Ze was betrekkelijk groot: 22 meter lang en 15 meter groot en deed dan ook dienst als kerkje, een zogenaamde Kwartkerk. Omstreeks die tijd had de plaats 157 inwoners.

In 1872 werd de kapel te groot bevonden en ze werd afgebroken. De bakstenen ervan werden gebruikt om de huidige kapel te bouwen, naar een ontwerp van P.J. Soffers. In de voorgevel is een klokkenstoeltje ingebouwd, waarin een in 1756 gegoten klok hangt. Het interieur van het gebouwtje bevat een Maria-altaar en twee glas-in-loodramen die episoden uit het leven van de heilige Hubertus uitbeelden.

Monumentale status Rijksmonument

St. Hubertuskapel - Strijbeek



Juni 2024



Boven:

opname 2009
foto Jelle Visser.
Dokkum

St. Hubertuskapel - Strijbeek



Sint Hubertus is de patroonheilige van de jagers.

De legende vertelt over een lichtend kruis dat verscheen tussen het gewei van een hert dat de verwoede jager **Hubertus** juist van plan was te doden.

Vanaf dat moment veranderde Hubertus zijn levenswandel.



St. Hubertuskapel - Strijbeek



Sterre der Zee of Stella Maris
is een naam voor Maria,
de moeder van Jezus.

Volgens de legende kreeg Maria
deze naam van een adellijk
echtpaar dat tijdens een zeereis
in een storm terechtkwam
en Maria aanriep om gespaard
te blijven.

St. Hubertuskapel - Strijbeek

Deze collage is samengesteld door Caspar Dingjan
als hobbyproject en heeft geen commerciële doelstelling.
De foto's zijn gemaakt op 4 juni 2024.

cmbdingjan@planet.nl

Webpagina op: <https://erfgoedroosendaal.nl>

rubriek GLASKUNST