

Kapel O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Wouw



Spellestraat



De kapel is in 1936 gebouwd naar het ontwerp van H.W. Valk.

Het initiatief voor de bouw kwam van Pastoor Wolters die in 1929 naar Wouw was gekomen.

De kapel raakte in verval en er waren vernielingen aangericht.

In 2009 is de actie "Herstel de Kapel" opgestart met als doel de kapel te renoveren.



Kapel O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Wouw



Glas in lood werd vervangen tijdens de renovatie.

Het ontwerp voor het nieuwe glas in lood was van Piet van Meel en de familie Gabriëls zorgde voor de uitvoering.

Kapel O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Wouw

Door de gulle bijdrage van 19.000 euro kon de kapel volledig worden gerenoveerd.

De renovatie heeft een jaar in beslag genomen.

Het geld is niet volledig opgegaan aan deze kapel. Een deel is gebruikt voor onderhoud van de kapel aan de Doeldreef.

Diaken Keetelaar heeft de gerenoveerde kapel ingezegend.



Doeldreef



Spellestraat

Aan de achterwand een mozaïek strook gemaakt door Joan Colette